



## Arezzo

### La città è bella

Geboortestad van Petrarca en Vasari, decor van de Oscarwinnende film *La vita è bella* en beroemd in binnen- en buitenland om haar antiekmarkt: Arezzo is een heerlijke stad met een veelzijdig karakter.

In de Etruskische en Romeinse periode was Arezzo een belangrijke stad, die door haar strategische ligging vaak belegerd werd. In de middeleeuwen kende Arezzo een bloei-periode rond de elfde eeuw, toen ze van een bisdom in een republiek veranderde, maar een echte grootmacht werd ze nooit. Hoewel een deel van Arezzo in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest tijdens een bombardement, zijn er nog aardig wat schilderachtige, middeleeuwse gebouwen overeind gebleven. Indrukwekkend zijn de Logge Vasariani aan het Piazza Grande, de Santa Maria della Pieve en de Duomo. Daar waar de bommen vielen, zijn de straten weids, maar er zijn ook nog genoeg smalle steegjes en pleintjes te vinden waar de tijd heeft stilgestaan. Geen wonder dat Roberto Benigni deze stad koos als decor voor zijn film *La vita è bella*. Het maakt de inwoners nog steeds trots, en overal in de stad hangen bordjes met stills uit de film, zodat iedereen kan zien welke scene waar werd opgenomen. Wie wil, kan zelfs een *La vita è bella*-stadswandeling maken, die begint bij het Piazza Grande en eindigt bij het Casa Petrarca. *Buongiorno principessa!*



### Tips van locals

*Ann en Joost Vleeschouwer runnen het vakantiedomein Villa Gagnoni in de buurt van Arezzo en kennen de stad op hun duimpje*

1. Elk eerste weekend van de maand wordt in de oude binnenstad een antiekmarkt gehouden. Piazza Grande staat dan vol kasten, tafels en veel meer. Bijzonder sfeervol!
2. Na vijven flaneren de Aretini in de belangrijkste winkelstraat: de Corso Vannucci. Ze zijn het toonbeeld voor de typisch Italiaanse uitdrukking '*fare bella figura*'. In de Corso Vannucci zijn de winkels van Sugar een must, met hun prachtige etalages en select assortiment kleding van de grootste Italiaanse designers.
3. Het laat-gotische kerkje Santa Maria delle Grazie werd buiten de stadsmuren gebouwd op de plek van een aan Apollo gewijd heiligdom. Het geheel wordt omgeven door een rustgevende tuin. Binnenin bevindt zich een fresco van een 'mantelmadonna' geschilderd door Parri di Spinello.

## 5x Zien

### 1. Piazza Grande

Het Piazza Grande is het hart van de stad en het mooiste plein van Arezzo. Het wordt gedomineerd door de pilargalerijen (loggia's) van de Logge del Vasari. Aan de andere zijde zie je de achterkant van de elfde-eeuwse kerk Santa Maria della Pieve en Palazzo della Fraternità dei Laici. Het plein is twee keer per jaar het decor van het middeleeuwse steekspel La Giostra del Saracino. Ook wordt hier ieder eerste weekend van de maand de beroemde antiekmarkt gehouden.

### 2. Basilica di San Francesco

Van buiten mag deze kerk er misschien sober uitzien, binnen vind je er een beroemd meesterwerk van Piero della Francesca (1416-1492): de Leggenda della Vera Croce op de muur van de Baccikapel. Voor de kapel moet je een apart toegangskaartje kopen. *Kerk € 2,- Kapel € 6,- Combicketicket San Francesco, Casa Vasari, Museo Medievale en Museo Archeologico € 12,-*



### 3. Casa Vasari

De beroemde kunstenaar en architect Giorgio Vasari werd geboren in Arezzo in 1511. Hij woonde aan de Via XX Settembre in een huis dat hij zelf restaureerde. Dit huis is nu een museum, waar je zijn werk en dat van zijn tijd- en streekgenoten kunt bewonderen. *Museum € 4,-*

### 4. Duomo San Donato

De kathedraal van Arezzo ligt op de top van een heuvel en is daarom vanaf elk punt in de stad te zien. Na 250 jaar bouw werd de kathedraal in 1511 voltooid. Binnen vind je het meesterwerk *Maddalena* van Piero della Francesca uit 1460, gebrandschilderde ramen en de graftombe van paus Gregorius VI. Ook het reusachtige praalgraf van bisschop en heer van Arezzo Guido Tarlati is er te bewonderen.

## Evenement

### Giostra del Saracino

De voorlaatste zaterdag van juni en de eerste zondag van september wordt in Arezzo een historisch steekspel gehouden. Ruiters uit de vier stadswijken gaan met elkaar de competitie aan, gehuld in middeleeuws kostuum in de kleuren en symbolen van hun wijk. Ze hoeven elkaar niet van het paard te stoten, maar mikken op een doel dat wordt 'vastgehouden' door een soort vogelverschrikker, die een Saraceen moet voorstellen.



### 5. Oude beschavingen

Arezzo heeft nog een Romeinse amfitheater, dat uit de 2e eeuw v. Chr. stamt. Daarnaast, in het voormalige klooster van San Bernardo, is het archeologisch museum gevestigd. Hier kun je schatten zien uit de Etruskische en Romeinse tijd, waaronder de Cratere di Euphronios, een Etruskische vaas gedecoreerd met vechtscènes van Hercules. *Museum € 6,-*

## ETEN & DRINKEN

### Caffè

Bij het moderne koffiezaakje Coffee O'Clock ben je aan het goede adres voor je favoriete koffiesoort en iets lekkers, gemaakt met biologische, lokaal geproduceerde ingrediënten. *Corso Italia 184*

### Gelato

Volgens de Aretini is Punto Gelato de beste ijszaak van de stad. Je kunt er kiezen uit 24 smaken, frappé en yoghurtijs. *Via Giuseppe Verdi 15*

Nog meer lekker ijs vind je bij de eveneens goede Gelateria Cremi. *Corso Italia 100*

### Lunch

Dal Moro is een verplichte stop voor de lekkerste broodjes met salami, prosciutto of pecorino van lokale makelij. *Via Cavour 68*

De broodjes van Panini & Co zijn om je vingers bij op te eten. *Piazza Sant'Agostino 40*

### Diner

Restaurant Le Chiavi D'Oro is stijlvol ingericht met modern design. Dankzij het voortreffelijke eten, traditionele gerechten met een creatieve twist, werd het restaurant in 2009 opgenomen in de Michelinlijds. *Piazza San Francesco 7*



Tre Bicchieri is gespecialiseerd in vis, maar ook de Zuid-Italiaanse dolci zijn er niet te versmaden. *Piazza Sopra i Ponti 3*

Bij Ristorante Dario e Anna word je vriendelijk geholpen en is het eten heerlijk. De meeste gasten roemen het restaurant om zijn vlees. *Via Vittorio Veneto 14*